

Marieke van Dijk

Ja, waar moet ik beginnen.

Als kleine meid was ik al bezig met tekenen schilderen. Ik heb hulp gekregen met het ontwikkelen van mijn stijl door schilderlessen te nemen bij Lily Ruizendaal en een schriftelijke cursus tekenen te nemen bij de Nederlandse school voor Tekenonderwijs in Groningen. Natuurlijk niet meteen, maar na een aantal jaren, heb ik een eigen stijl ontwikkeld met Stabilo-tone potloden in combinatie met wat acrylverf.

Ik ben een autodidact en realistische schilder. Ik probeer, als mensen bij mij komen schilderen, ook **dat** uit de mensen te halen wat **erin** zit. Veel mensen zeggen, 'ik kan niet tekenen', 'ik kan alleen poppetjes tekenen als een kind van 6'. Misschien bent u ook op die leeftijd gestopt met tekenen omdat u andere dingen deed en er geen tijd meer was.

Ik zeg altijd het zijn truckjes... en je moet goed leren kijken... iedereen kan tekenen en schilderen!

INFO: www.dierenschilderijenmariekevandijk.nl
www.knutselwerkplaatsmariekevandijk.nl

