

Ko van Driel

In 2006 , nadat mijn werk stopte, ben ik gestart met het volgen van schildercursussen. Daar had ik eigenlijk lang naar uit gekeken.

Teken en boetseren heeft mijn belangstelling altijd wel gehad maar schilderen kwam er niet van.

Dit opende voor mij een totaal nieuwe wereld.
“Mijn drive om te schilderen is creëren, vormgeven, uitdenken en met kleuren bezig zijn. Het weergeven van mijn emotie in kleur en vorm op het doek. Dat is wat mij het meest boeit in het schilderen.”

INFO: www.kovandriel.nl

