

Marcella van der Vaart

Als kind speelde ik altijd graag met klei. Daarin werden mijn dromen werkelijkheid. Zo'n 20 jaar geleden herontdekte ik de klei.

Ik had toen weer de behoefte aan een creatieve uitlaatklep en ben aan een ontdekkingsstocht begonnen.

Die zoektocht bracht mij opnieuw bij de klei. Keramiekcursussen en beeldhouwlessen bij diverse kunstenaars en aan de Gooische Academie volgden.

Omdat ik ook graag les wilde geven volgde ik de opleiding Creatieve Handvaardigheid bij de stichting Creatieve Edukatie in Amsterdam en de applicatie cursus 'Didactiek Beeldende vakken'.

Aanvankelijk maakte ik vooral figuratief werk maar sinds ik met de Raku techniek in aanraking kwam zijn abstracte en organische vormen mijn uitdaging.

INFO: mmvdvaart56@hotmail.com

