

# Optreden: Lars van der Werf

Lars is een in 1987 geboren plezierdichter en schrijver uit Rotterdam. Hij is aanwezig vanaf 10.15 uur

Anderen over de Versjes van Lars:

‘Een romantische hipster met een blauwe typemachine die vertederende liefdesgedichten schrijft.’ – Cosmopolitan

‘Hij weet iedere keer weer precies te benoemen waar jij geen woorden voor hebt.’ - Tijdschrift Wendy

‘Zijn gedichten toveren een glimlach op je gezicht.’ De Groene Amsterdammer

INFO: [www.facebook.com/versjesvanlars](http://www.facebook.com/versjesvanlars)



Wat zou het fijn zijn  
als ik de stralen van  
de zon in een doosje  
kon doen, om open te  
maken als jij er niet  
bent en jouw wegzijn  
niet went en ik  
verlang naar een zoen