

Dream Keeper

Creatief bezig zijn met mijn handen, werken met natuurlijke materialen en schilderen zijn voor mij altijd een soort levensbehoefte geweest. Een vorm van communicatie waarmee ik uitdrukking geef aan hoe ik de wereld zie, voel en ervaar.

Het werken met leer is een nieuwe passie, waarin ik vorm geef aan mijn liefde voor de Native American kunst en deze verbind met de energieën die ik waarneem. De combinatie van leer en andere natuurlijke materialen, zoals kristallen, halfedelstenen, veren, schelpen, hout etc. zijn daarbij een belangrijke factor.

Voor ik begin met creëren, stem ik me energetisch af op de persoon waarvoor het product bestemd is. Waargenomen informatie zoals kleuren, vormen, symbolen en totems verwerk en combineer ik met de diverse materialen als onderdeel van het creatie en geboorteproces.

Alles stem ik af op de persoonlijke en energetische behoefte van de gebruiker.

INFO dreamkeeperart@gmail.com

